



Aan de hand van twee kaarten, een uit 1781 en een van nu, maakt u een historische wandeling door Stiphout. De route is ongeveer vijf kilometer lang en heeft als begin- en eindpunt de Oude Toren.

DE ROUTE

- > Beginpunt Oude Toren
- > Volg de Oude Torenstraat en steek daarbij de Lieshoutseweg over.
- > Ga dan na zo'n 200 meter links een wandelpad van het parkje in.
- > Neem rechts de voetbrug die over het loopje gaat.
- > Linksaf de Schutterlaan in, richting de Gerwenseweg.
- > Linksaf de Gerwenseweg in en dan meteen rechts de Gasthuisstraat in.
- > De Gasthuisstraat volgen tot aan de Kloosterstraat.
- > Links de Kloosterstraat volgen tot aan de Dorpsstraat.
- > De Dorpsstraat volgen tot voorbij de Sint Trudokerk.
- > Daarna rechts de Meester Strikstraat inlopen.
- > De Meester Strikstraat volgen tot aan de T-splitsing.
- > Vervolgens rechtsaf de Wevestraat ingaan.
- > Kort daarop linksaf Oxrooi inlopen.
- > Oxrooi volgen tot aan de Rootakkers.
- > Rootakkers oversteken naar de Oude Torenstraat en doorlopen tot aan eindpunt: de Oude Toren.

DE BIJZONDERHEDEN

- 1 Hier bij de *Oude Toren* is in de Middeleeuwen het oude Stiphout ontstaan. Helaas weten we niet precies hoe oud het dorp is. De eerste vermelding dateert uit 1155.
- 2 Deze zandweg heette vroeger de *Voorstraat* en is genoemd naar een doorwaadbare plek bij de *Waterlaet*.
- 3 De *Waterlaet* is tegenwoordig mooi opgenomen in het parkje. Het loopje is in de Middeleeuwen gegraven om de afwatering te reguleren. In 1423 noemde men het: *Waterlaet die Voergrave*. De omgeving aan de rechter kant werd *Joost Kamp* genoemd en links *de Boogaert*.
- 4 Hier stond de boerderij van de familie Habraken met de mooie naam *In de Tempel*.
- 5 Dit gedeelte van de Gasthuisstraat heette al in 1490 de *Zandstraet*. Hier bevindt zich, op de hoek met de Venstraat, een oude boomgaard met hoogstambomen en een meidoornhaag. Aan de andere kant ziet u het *Liefdesgesticht* van de Zusters van Liefde uit Tilburg. Het werd gebouwd in 1880.
- 6 De *pastorie* en de *Sint Trudokerk* vormen een fraai geheel. De pastorie werd voltooid in 1874 en de kerk in 1884. Loop gerust even binnen en u zult zien waarom men ook wel sprak van *de kleine kathedraal*. Rechts naast de kerk stond vroeger de *schuurkerk*. Op de oude kaart is het aangegeven met een kruis.
- 7 De *Lindenberg* is het 'hart' van Stiphout. Hier werd recht gesproken en vonden dorpsvergaderingen plaats. De lindeboom is helaas verdwenen, want al in 1485 is er sprake van een *'huis bij die Linde'*.
- 8 Deze straat heette vroeger de *Snapstraat*. De herkomst van deze naam is onbekend. De eerste vermelding is *Snabbenstraet* en dateert uit 1481. De fraaie *Wilhelmina-hoeve* van de familie Van Oorschot heeft een typische knik in het dak. Dit zorgde voor meer opslagruimte.
- 9 De naam *Oxrooi* is een verbastering van *Aeckrode* en word al in 1447 genoemd. De zandweg leidde naar het kasteel Croij.
- 10 Rechts is de bedding van *het Stiphouts Loopje* te zien. Dit loopje vormde de grens met Helmond. Op de oude kaart uit 1781 wordt het zelfs rivier genoemd!
- 11 Hier wandelt u over *de Croijse Stap* door het oude akkerland weer in de richting van de Oude Toren. Het gebied rechts heet *de Leuken* en links *de Regenstreep* en *de Heese*.
- 12 Op de spitsing bij *de Roemortel* stond vroeger een *hagelkruis*.

